

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:

«Να εκφράσουμε την κοινωνία, δεν ταυτιζόμαστε με κανέναν»


Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Α» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 58»

Ο Σταύρος Μπένος μαζί με τον Αρίστο Δοξιάδη ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στην πρόσφατη εκδήλωση των 58 στην Πάτρα. «Απέπνεε μια μορφή πολιτικού πολιτισμού» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Μπένος, για να τονίσει την θετική ανταπόκριση που είχε.

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρώην υπουργός, μιλά ακόμα για το μεγάλο στοίχημα της πολιτικής έκφρασης των αιτημάτων της κοινωνίας προς μια προοδευτική κατεύθυνση και για την ανάγκη συνθέσεων, όχι όμως ταυτίσεων. Επίσης, αναλύει τους λόγους της οπισθοχώρησης της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και τέλος, εκφράζει την αισιοδοξία του για έξοδο από την κρίση.

- Τι εντυπώσεις σας άφησε η πρόσφατη εκδήλωση των 58 στην Πάτρα;

- Εξαιρετικές. Όχι τόσο για το σημαντικό αριθμό πολιτών που συμμετείχαν, αλλά για την ποιότητα της εκδήλωσης, την αισθητική της και το υψηλό επίπεδο του διαλόγου που ακολούθησε. Είναι όλα αυτά που έχουμε χάσει και που πρέπει να τα ξαναανακτήσουμε. Έμοιαζε πιο πολύ με εκδήλωση πολιτιστική, παρά πολιτική, ή για να σας το πω διαφορετικά η εκδήλωση απέπνεε

μια μορφή πολιτικού πολιτισμού που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας στις παρούσες συνθήκες.

- Θεωρείτε ότι η κίνηση αυτή θα μπορέσει να ενεργοποιήσει τη λαϊκή βάση από τα κάτω ή θα παραμείνει ως άλλη μια πρωτοβουλία μιας πολιτικής ελίτ, δίχως αποτέλεσμα;

- Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι πολύ σαφές για εμένα ότι υπάρχει ένα υποδόριο αίτημα κοινωνικό και

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟ

πολιτικό να εκφραστούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που πιστεύουν στο θετικό τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης, δηλαδή στην ανάληψη μεγάλων πρωτοβουλιών για ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τη χώρα μας. Το θέμα είναι για όλους εμάς, να μπορέσουμε να αντιστοιχηθούμε επάξια σε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό αίτημα. Δεν ξέρω, αν θα τα καταφέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε.

- Προσωπικά μιλώντας, θεωρείτε ότι η ταύτιση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της ΝΔ με τον αριστερό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον χαρακτηρίζουν οι 58, είναι σωστή; Με άλλα λόγια

υπάρχει η πολυτέλεια να αποκλειστεί ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα τέτοιο εγχείρημα;

- Κανονικά, στις συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης που βρίσκεται η χώρα θα έπρεπε όλοι να μιλάνε με όλους και το επίπεδο εθνικής συνεννόησης να βρίσκεται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.

Εμείς παρά τις πολιτικές αναλύσεις και διαπιστώσεις μας για τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, θέλουμε να συνομιλούμε με όλους εκτός βέβαια από το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Είναι αδιανόητο για παράδειγμα, να μην έχει καλέσει ούτε για μια φορά ο πρωθυπουργός κ. Σαμαράς τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα να συζητήσουν για τα μείζονα θέματα της χώρας. Εμείς, πέρα από την ουσία των προτάσεων που θα διατυλώσουμε σήμερα, έχουμε στον πυρήνα μας και στο αξιακό μας σύστημα πολύ ψηλά την ανάγκη του ουσιαστικού διαλόγου και των εθνικών συνθέσεων, όχι ταυτίσεων.

- Με βάση την πολιτική σας εμπειρία, εκτιμάτε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ανακάμψει σύντομα ή θα βρισκόμαστε για πολύ καιρό ακόμα μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας; Η νέα γενιά θα είναι πράγματι η «χαμένη γενιά» της κρίσης;

- Εχω απόλυτη βεβαιότητα, όχι τόσο πολύ από τη δική μου πεποίθηση, αλλά από τους ιστορικούς κύκλους που έχει διαγράψει η πατρίδα μας η ανάκαμψη θα έρθει σύντομα και θα είναι θεαματική. Σκεφθείτε, για παράδειγμα, τη μεγάλη καταστροφή του 1897 και το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων και την εθνική ολοκλήρωση της χώρας μετά από μόλις δεκαπέντε

χρόνια.

- Πώς φτάσαμε από την εποχή του οράματος για μια Ενωμένη Ευρώπη, σε μια κατάσταση όπου οι οικιακές αξιολογήσεις και οι «αγορές» να καθορίζουν την πολιτική ατζέντα; Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, πώς ενσωματώθηκε τόσο απότομα στον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό;

- Όλα ξεκίνησαν και κορυφώθηκαν τη δεκαετία του 80, όταν το ισχυρό νεοφιλελεύθερο δίδυμο Ρέγκαν-Θάτσερ άνοιξε διάπλατα τις πύλες στην οικονομία της αγοράς με το δόγμα ότι η αυτορρύθμιση της αγοράς αποδίδει πολύ καλύτερα από το ρυθμιστικό ρόλο τους κράτους. Τότε, η πολιτική υποχώρησε δραματικά και τα ηνία ανέλαβε η οικονομία της αγοράς με όχημα τα λεγόμενα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Σήμερα, έχουμε φθάσει στο τραγικό σημείο η ύλη οικονομία να είναι σε όγκο δεκαπλάσια από την πραγματική οικονομία.

Μέσα από αυτές τις συνθήκες, οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας που θριαμβεύσαν μετά τον πόλεμο κυρίως με την οργάνωση του περίφημου κοινωνικού κράτους αιφνιδιάστηκαν και περνούν μια παρατεταμένη κρίση στρατηγικής. Το μέγα διακύβευμα λοιπόν είναι, πώς ο κάθε πολίτης και η κάθε χώρα μπορεί να συμβάλει στην επαναθεμελίωση όλου αυτού του αξιακού περιβάλλοντος που βάζει στο επίκεντρο της καθημερινότητάς μας τον άνθρωπο και στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινότητας προσπαθεί να επαναφέρει και να ενδυναμώσει την πολιτική ως αντίδοτο στις αχαλίνωτες δυνάμεις της αγοράς.